

Andere tijden

Van Christendemocratische Studenten naar Radikaal Democratische Studenten... en terug

CDS telt ondertussen al een aantal levensjaren. We hebben kernen en besturen de revue zien passeren en die zetten zich al jaren in om de studenten warm te maken voor de politiek en de christendemocratie in het bijzonder. Afgelopen maand zijn Jonas Maebe en ikzelf begonnen met opzoekingswerk over onze geschiedenis. We maakten reeds lijsten van voorgaande besturen, vonden oude tijdschriften terug en nog zoveel meer. Een zeer interessante gebeurtenis is de naamsverandering van CDS Gent naar Radikaal Democratische studenten in 1969. Ik schets jullie kort even hoe deze naamsverandering tot stand kwam.

Het begon allemaal eind de jaren '60, die wel gekend zijn voor de verschillende studentenrevoltes. Zowel in het binnen- als het buitenland was er veel ongenoegen onder de studenten over de toenmalige maatschappelijke waarden en tradities. De meest bekende studentenrevolte in België is de januari-revolte van 1968, beter bekend als Leuven Vlaams. De Leuvense studenten gingen massaal de straten op en eisten de volledige vervlaamsing van hun geliefde universiteit.

Een minder bekende studentenrevolte is de maartbeweging van 1969. De januari-revolte in Leuven zorgde voor een algemeen ongenoegen onder de Vlaamse studenten. Toen men in het Gentse een lezing organiseerde over pornografie, maar de toenmalige rector Jean Jacques Bouckaert elk gebruik van afbeeldingen verbood, zorgde dit voor veel frustraties onder de Gentse studenten. Ze waren de autoritaire manier van werken van de universiteit beu. Gezamenlijk gingen ze richting het rectoraat en bezetten ze de Blandijn. Uiteindelijk werden de acties gestaakt, maar het liet een bittere nasmaak achter bij de studenten. De studentenrevoltes zorgden niet enkel onder studenten voor opstanden, maar zorgden er ook voor dat men in de brede maatschappij de toenmalige waarden en werking in vraag ging stellen.

Het is door deze gebeurtenissen dat de toenmalige CDS'ers, onder leiding van Boudewijn Bouckaert, besloten hun naam te veranderen naar RDS. Ze hadden een duidelijk doel voor ogen: ze moesten doorwegen op het maatschappelijk debat en dit moest op een onderbouwde en kritische manier gebeuren. Om hun doelstellingen te bereiken, richtte RDS verschillende werkgroepen op (Schoolpakt, Teoretische vorming, Economische democratie, ...). De verschillende werkgroepen kwamen wekelijks samen. Ze lazen, volgens hen, belangrijke werken, discussieerden er op los en publiceerden hun ideeën.

Waarom kon CDS niet gewoon CDS blijven? In hun eerste uitgave van hun tijdschrift: BAZIS, vertellen onze voorgangers dat de maatschappij veranderd is. Wat eerst een door godsdienst gevormde maatschappij was, moest plaats maken voor een gesecculariseerde maatschappij. Christelijke waarden kunnen slechts dienen als inspiratiebron binnen de politiek, maar moeten niet de basis zijn, aldus de toenmalige RDS leden. Ze vonden dat het exclusief etiket en dus de "C" uit hun naam geschrapt moest worden. Ze wilden zich engageren voor een sociaal-rechtvaardige maatschappij. Voor hen maakte het niet uit wat de drijfveer van dit engagement was.



We weten dat onze vereniging enkele jaren de naam RDS droeg, maar hoe lang dit precies was weten we momenteel nog niet. We hebben ook nog geen informatie gevonden of deze naamswijziging louter van toepassing was in Gent of dat de andere kernen ook de naamswijzigingen hebben gekend. Misschien volgt er later meer...

Jessica Van de Moortel
Vicevoorzitter Gent